



Dialoog Nederland-Japan-Indonesië

Zaterdag 5 september 2015 in Voorburg

De gevolgen van twee oorlogen in voormalig Nederlands Indië zijn nog voelbaar. Eerst was er een oorlog met Japan gevolgd door de oorlog voor de Indonesische Onafhankelijkheid. Ondanks dat velen van ons zijn **geraakt door het verleden** willen we werken aan een **toekomst van vrede** op basis van **begrip en verzoening**. Daarom organiseren wij deze Dialoog Conferenties voor Nederlanders, Japanners en Indonesiërs. Voor jong en oud die verder willen dan verwerken en herdenken. Het is werken aan vrede door eigen verhalen en ontmoetingen.

Het thema voor deze dag is:

De invloed van WWII in de Pacific op de volgende generaties

De dag ziet als volgt uit:

10:00	Aankomst, registratie en koffie	
10:30	Welkomstwoord	mevr. Aya Ezawa
10.35	<i>"Een Japans gezicht binnen een Indische familie; Verzoening en expressie"</i>	mevr. Jill Stolk
11.00	<i>"Licht en schaduw na de oorlog"</i>	mevr. Chieko van Santen
11:25	Korte pauze	
11.45	<i>"Op zoek naar mijn grootvaders roots in Nederlands Indië":</i>	mevr. Tineke Bennema
12.10	<i>"Boodschap uit Japan en enkele belangrijke mededelingen"</i>	mevr. Yukari Tangena
12.35	Indische lunch	
13:35	Gespreksgroepen	
15:05	Samenvatting groepsdiscussies	mevr. Aya Ezawa
16.05	Slotwoord & Captives' Hymn	prof. Takemitsu Muraoka
16.25	Afsluiting	mevr. Aya Ezawa

De **gespreksgroepen**, geleid door gespreksleiders, vormen een rustige plek om de andere deelnemers te ontmoeten, veel te praten en te vragen. Op de conferentie wordt zowel Nederlands als Engels gesproken. Engelse of Japanse vertalingen van de lezingen ontvangt u bij binnenkomst.

De kosten voor deelname bedragen **€ 22**, - p.p.: Korting is mogelijk voor studenten, familie en groepen. De prijs is inclusief koffie/thee, lunch en de gedrukte vertalingen.

Gebruik de aanmeldingsstrook op de achterzijde of de website: www.dialoognji.org daar kunt u ook lezen over vorige conferenties en korte video's zien.

Graag tot ziens in Voorburg!

De werkgroep Dialoog: Yukari Tangena-Suzuki, Hans Lindeijer, Rob Sipkens

AANMELDINGSFORMULIER

Naam: Postcode en plaats :
Adres (straat, nr.):
Telefoonnummer : e-mail:

- Ik zal u een donatie sturen om uw conferenties te steunen.
- Ik zal deelnemen met: persoon / personen aan de Dialoog Nederland - Japan - Indonesië, op zaterdag 05 September 2015.
- Ik wenst een vegetarische lunch voor personen.
- Ik ontvang graag een verslag: a) per post (kosten € 2,50) of b) per e-mail (gratis) a) / b)
- Ik zal € storten op rekening: NL80 INGB 0008 272001 t.n.v.: J.M. Lindeijer-Ebber (deelname kost **€ 22, - p/p**, in overleg is korting mogelijk voor studenten, familie en groepen).

Stuur dit per mail **vóór 21 augustus** 2015 naar: J.M. Lindeijer,
Ambonplein 61, 5641GB Eindhoven (of bel: 040 2439786)

Hier langs afknippen

Of beter: e-mail uw gegevens naar: dialoguenji@gmail.com

P.S. Stuur deze brief a.u.b. door naar andere belangstellende mensen, dat is een grote steun voor ons.

Uw aanmelding vooraf, stellen we zeer op prijs.

Bent u onzeker over uw komst? Dan toch graag aanmelden en de mogelijkheid van afmelden even noemen. Bent u verhinderd, dan krijgt u altijd het geld terug.

Door vooruit te betalen helpt u mee aan een snelle entree en verlaging van de organisatiekosten.

Korting tot 7€ op de toegangsprijs is mogelijk na overleg:

- voor studenten, voor wie te weinig geld heeft en voor familie en groepen.
- Vanaf een groep van 4: 2 € p/p reductie oplopend tot een groep van 10: 7€ p/p

De conferentie is in De Voorhof, naast de Oude Kerk, Herenstraat 77a, 2271CC, Voorburg
Parkeren bij postcode: 2275AZ bij station Voorburg. Wie slecht ter been is kan wel bij de kerk uitstappen.
5 min. van station Voorburg. Bus 45, 46 en 23, halte: Laan van Heldenburg; 2 min. lopen.

Routebeschrijving: De Voorhof bij de Oude Kerk, Herenstraat 77a, 2271CC, Voorburg

Parkeren bij postcode: 2275AZ.

Wie slecht ter been is kan wel bij de kerk uitstappen.

De Voorhof bij de Oude Kerk ligt tussen de Parkweg, de Van Schagenstraat en de Herenstraat (nr. 77) centraal in het Oude Dorp van Voorburg. Zie de plattegrond

U kunt de kerk bereiken met **bus 46 en 45** (van Den Haag CS naar Leiden) of **bus 23** (van Kijkduin naar Scheveningen.) **Uitstappen Laan van Heldenburg.**

Met de trein kunt u op **NS station Voorburg** (stoptrein tussen Utrecht-Gouda-Den Haag) uitstappen en lopen naar de Herenstraat (c.a. 5 min).

Per auto: Neem van de **A12 richting Den Haag afrit 4 Voorburg** en volg de richting borden naar de Park & Rail (2275 AZ) bij het station.

Dichterbij de Voorhof zijn er geen parkeerplaatsen! Vandaar lopen (c.a. 5 min).naar de Herenstraat. (Zie plattegrond)



Introductie van de sprekers

Mevr. Jill Stolk

In mijn eerste boek 'Scherven van smaragd' vertel ik over mijn vader die als krijgsgevangene aan de Birma-Siam spoorweg te werk was gesteld en zijn confrontatie, na de oorlog, met mij, zijn dochter met de Japanse gelaatstrekken. Hoe gaat een Indische familie met dit gegeven om? Wie ben ik?

Mevr. Chieko van Santen

is in 1944 te Onomichi-stad in Hiroshima geboren. Na het afronden van haar studie Engelse literatuur aan de Universiteit van Shimane werkte ze voor een Nederlandse handelsmaatschappij in Osaka. Daar ontmoette zij dhr. van Santen en in 1970 trouwde ze met hem. Tijdens de Japanse bezetting heeft dhr. van Santen in een interneringskamp gezeten in Nederlands Indië. Mevr. van Santen woont sinds 1984 in Nederland.

Mevr. Tineke Bennema

is een historica en journalist die onderzoek deed over haar grootvader, die politie inspecteur was op Sumatra en Java van 1920 – 1942. Haar vader werd op Java geboren waar hij was geïnterneerd in het kamp Ambarawa.

---0---