



Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost: met Japanse archieven en contacten  
nodigt u hartelijk uit voor de

## INFO DAY

Datum: 13 April, 2013 (za)  
Tijd: 13:00 – 17:00  
Plaats: MFC De Akkers  
Lenteakker 5  
3205 TB Spijkernisse  
\*Eindpunt van de metro naar Spijkernisse- station De Akkers, te bereiken via Rotterdam Centraal, mensen die uit Amsterdam reizen het beste via station Schiedam.

### Programma

13:00 Zaal open  
13:15 Welkomstwoord door Kaori Maekawa, voorzitter van SOO  
Over de vader-zoekactie, vragen en antwoorden  
14:00 Lezing “Japans-Indische families en de overtocht naar Japan in 1946” door Aya Ezawa  
vragen en antwoorden  
14:45 Pauze  
15:00 Sessie in kleine groepen (Deze sessie is voor de vader-zoekactie cliënten. (Update van de zoekactie, kijken naar archieven, etc.)  
16:50 Afsluiting

Het doel van de Info dag is om algemene informatie over de geschiedenis van de Japanse nakomelingen via een lezing te verzorgen. Tevens wordt er voorzien in praktische informatie en persoonlijk advies over de feitelijke zoektocht naar vaders.

Het evenement is dan ook open voor iedereen, ongeacht of men wel of niet zelf bezig is met het zoeken naar zijn of haar vader. We hopen om zo iedereen een kans te bieden om informatie, etc. te delen over de achtergrond en geschiedenis van de Japanse nakomelingen op basis van onze eigen onderzoek. Tevens is het een moment om individueel te praten over ieders stappen in de vader-zoektocht.

Als U deel wilt nemen, stuur dan een bericht per e-mail of laat ons het telefonisch weten.

Website: [www.s-o-o.nl](http://www.s-o-o.nl)  
e-mail: [info@s-o-o.nl](mailto:info@s-o-o.nl)  
adres: Catharijnestraat 108, 6822CG, Arnhem  
Tel/ 06-4826-7461 (Miyuki Okuyama, secretaris)

## **Japans-Indische families and de overtocht naar Japan in 1946**

Dr. Aya Ezawa  
Universiteit Leiden

### Samenvatting

Het einde van de oorlog in augustus 1945 betekende een grote verandering voor Indisch-Japanse families. Vaders moesten vaak snel vertrekken, of werden gearresteerd, en moeders stonden voor moeilijke keuzes. Wat konden ze verwachten na te terugkomst van hun geïnterneerde vaders en broers als moeders van Japanse kinderen? En wat zouden ze kunnen verwachten als ze inderdaad samen met hun partner en kinderen naar Japan zouden gaan? Over de ervaringen van Indische moeders met Japanse kinderen is nauwelijks geschreven in het kader van Nederlands Indische geschiedenis. En informatie over deze tijd, en de levensomstandigheden van de moeders vlak na de oorlog blijft vaak verzwegen. Maar er is verrassend veel informatie in het Nationaal Archief in Den Haag over een kleine groep van ongeveer honderd Japans-Indische stellen die met hun kinderen in het voorjaar en zomer 1946 naar Japan vertrokken. Briefwisselingen van moeders en hun partners met ambtenaren van de Nederlandse Missie over hun overtocht naar Japan, verhalen van de Japanse ambtenaren die direct met de huwelijk, repatriatie, en zorg voor deze families in Japan betrokken waren, en verhalen van Japanse veteranen maken het mogelijk zich een beeld van de omstandigheden van moeders in deze tijd te maken. In deze lezing zal ik zo goed mogelijk de algemene omstandigheden van stellen die naar Japan vertrokken, en inzicht geven in de overwegingen en ervaringen van moeders in Japan in deze tijd.